

Vidingherreds Danske Skole

70 år

1946 - 2016



Vidingherreds Danske Skole har et stort opland, dvs. eleverne kommer fra mange forskellige steder rundt omkring Nykirke. Således hører Emmelsbüll-Horsbüll, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, Klanxbüll, Rodenäs og Aventoft med til skoledistriktet. Elever, som bor udenfor Nykirke, bliver kørt til og fra skole med offentlige skolebusser.

Skolen, der ikke skulle have lang levetid

Nykirke. Den danske skole i Nykirke markerer i morgen, torsdag, sin 25 års beståen med en fest, hvortil man har sikret sig tidligere lærer ved skolen, Johannes Holdt, Knapstrup, som hovedtaler. Der bliver underholdning ved glasspiller Erik Hansen, Aarhus.

I lighed med flertallet af de sydslesvigske småskoler har Nykirke skole ført en ret omskiftelig tilværelse. I starten holdtes det skole i stedets gæstgivergård, en overgang havde man en barakskole, og i 1953 opførtes den nuværende stenbygning. Når bygningen er rejst i en stil, der nærmest ligner en villa, skyldes det, at Dansk Skoleforening på det tidspunkt regnede med, at der snart ville komme en centralisering af skolevæsenet i dette område, så Nykirke-skolen blev overflødig. Man regnede med, at bygningen lettere ville kunne sælges, hvis den ikke opførtes i typisk skolestil.

Det kom dog til at gå helt anderledes. Som følge af bortvandring fra skoledistriktet var der i en årrække faldende tendens i elevtallet, men i de senere år er det på ny steget. Det kommende skoleår vil Nykirke skole begynde med 17 elever. Planer om et nærmere samarbejde mellem skolerne i Nykirke, Aventoft, Humtrup og Sdr. Løgum er flere gange blevet drøftet, men i forældrekredsene er der stemning for at bevare de enkelte skoler. Inden for en nærmere fremtid etableres der dog et samarbejde mellem Nykirke og Aventoft skoler. Nykirke skole blev sidst udvidet med et skole-

køkken, bruserum og gymnastiksal i 1965. Faciliteterne er altså i orden.

Nykirke skoles første leder var Mads Thomsen, der måtte trække sig tilbage på grund af sygdom og længe er død. Han afløstes af Aksel Larsen, senere kom Peter Bruhn, i en årrække var Emil Jensen (nu Satrup) knyttet til skolen, derefter kom Johannes Holdt og Svend Aage Andersen og siden 1958 er Georg Lesch skolens leder. Fra sine år som hovedkredsformand og SSF's amtsformand er han en af forgrundsskikkelserne i det danske arbejde i Sydtønder-området.

Tidligere elever fra Nykirke skole er i dag spredt ud over en række lande. En enkelt er endog bosiddende i Iran. Alligevel vil adskillige gamle elever sikkert slutte op om festen i morgen.

"Hvad er verber for noget"

Levke: *"Det er sådan noget i fjernsynet, hvis man vil sælge noget" (Werbung)*

Forord

af Merete B. Petersen



For et par år siden modtog skolen rent tilfældigt en „krønike“, der starter ved skolens tilblivelse og fortæller om forholdene, tarv i hverdagen og til fest, og om de mennesker der har arbejdet/gået på skolen. Den lå på nu afdøde Georg Lesch´ loft, men heldigvis blev den gravet frem og har nu fået en værdig plads som dokument for fremtiden.

Fredag den 29.04.16 bliver VIDENIGHERREDS DANSKE SKOLE 70 år – en anledning til at fejre skolen, og de mennesker der gennem årtier har haft deres daglige færden og været omdrejningspunkt for dannelse, kultur og samvær i vores skoledistrikt.

For os, der er her lige nu, et dejligt sted med hygge, varme og atmosfære – en skole, der fortsat er ung og moderne og parat til fremtidens udfordringer.

„Alle vil leve længe, men ingen vil være gammel“ - citat B. Franklin

Uddrag af skolen krønike 1946-2016

af Jytte Andresen

1945

Initiativet til oprettelsen af en dansk privatskole i Nykirke udgik fra gårdmand og mejeriejer Johann Volquardsen.

29.11. havde man opgivet skolebygningen i Hesbøl. Den var belagt med flygtninge. I stedet havde man fået løfte om at måtte bruge salen i Ebbe Nissens kro.

1946

Den **3.1.** besigtigede og godkendte oberst Wilcox (engelsk kontrolofficer) skolen.

10.1. forelå godkendelsen af skolen med Thomsen som lærer.

24.4. var der stor invasion af nyankomne lærere på Skoleforeningens kontor i Flensborg, deriblandt også Thomsen til Nykirke. Der udskrives Fragebogen (spørgeskema ang. forholdet til nationalsocialismen) og underskrives erklæringer om ikke at ville drive militarisme, nazisme eller politik i skolearbejdet. Derefter læsses lærerne 5 til 6 + 1 chauffør og bagage i 4 personbiler. Så går det med 70 - 80 km fart ad hullede veje ud til de forskellige steder, hvor der begyndes nye skoler. Thomsen læsses af i Hesbøl hos Johann Volquardsen, der imidlertid ikke er hjemme. Fruen, der kun er tysktalende, ved ikke at give bedre besked end at henvise til Ebbe Nissen, hvor skolen vistnok skal være, og hvor der også er mulighed for kost og logis. Altså videre til fods. Her træffes så aftale om skolestue (i en uhyggelig og snavset sal). Der er hverken skolemøbler, undervisningsmaterialer eller fuldstændig liste over børnene.

26. og 27. rejser læreren til Flensborg for at få fat i de nødvendigste bøger og hæfter.

29.4. begyndte skolen med 22 elever. Halvdelen forstår lidt dansk, ellers er børnene tysktalende. Mange er her i gang med 2. sprogsifte. I nogle hjem taler forældrene dansk indbyrdes, dansk med de ældste børn, tysk med de næste og nu dansk med de yngste. Her er udgangsforbud om aftenen, nogle kommer for sent hjem og bliver taget med af engelske patruljer.

6.5. 1 ny elev indmeldt. Der lejes byggegrund til barakken hos fru Weih (manden er i russisk krigsfangenskab). Der skal betales med kartofler og tørv.

Uddrag af skolen krønike 1946-2016

9.5.: Et par forældre har fået betænkelighed og vil hellere melde drengen ud af skolen igen. Drengen kom dog næste morgen og blev.
Elevtallet indberettes månedligt til militærregeringen.

3.9. Udflugt til Vestre skov sammen med Rosenkrans og Avenstoft skoler med hestevogn.

26.9. fejredes Kong Christian den X.'s fødselsdag med kager og erstatningskacao.

26. - 28.10. deltes salen i to rum med en bræddevæg, der kunne tages ned, og der opstilledes en kakkellovn. Det blev ikke til noget med vindfang og toiletter. Toiletforholdene er mildest talt uappetitlige.

1947

Året begynder med 35 elever. Den tyske skole har på samme tid 111 tilhørende børn og omtrent det samme antal flygtningebørn. Februar og marts bringer en frygtelig hård vinter. 5 gange må skolen lukkes på grund af snestorm og 1 gang på grund af oversvømmelse. De fleste dage var vi glade for 5 - 7 graders varme i skolestuen. Det er en stor hjælp for børnene, at de kan få havregryn og levertran på skolen.

29.4. fejres skolens 1-års fødselsdag med en lille festlighed. I april måned begyndte røret om barakkebyggeriet igen.

3.5. antages P. Hansen Klangsøl som bygmester.

3.6. påbegyndes byggearbejdet med indretning af overkørsel og nedramning af 5-5-pæle.

6.6.: Efter anmeldelse af vejmand Anton Heinsen ruller vejmasteren sig ud i hele sin vælde for at standse byggeriet.

Byggeriet bød på mange problemer. P. Hansen havde skaffet en del folk af noget forskelligt slags. Nogle var trofaste, men andre kom et par dage og blev borte et par dage for at komme igen, andre igen arbejdede nogle dage og blev så helt væk.

Uddrag af skolen krønike 1946-2016

25.6. holdtes rejsegilde med en mængde kranse med danske og frisiske farver. I løbet af efteråret blev cisternen helt færdig, tagrender delvis færdige, men dog så meget, at der går vand i cisternen. Garagen blev færdig, så der kunne komme tørv i den.

1948

Skolen har i den forløbne vinter fået tildelt 1400 briketter fra de tyske myndigheder. Havde vi ikke haft de gode danske tørv, var det blevet en kold vinter for os, trods det milde vejr. Horst Uwe, søn af arbejder Hans Tychsen, har nu ligget på sygehuset siden **3. december** 47 med en slem nyresygdom. Det ser alvorligt ud for ham.

6.12. blev Thomsen syg og måtte på hospitalet med mavesår. Lærer G. Lindstrøm, Ladelund, vikarierede i december måned.

1949

18.1. påbegyndtes skolebespisning ved Dansk Røde Kors. Hidtil har vi fået havregryn gennem Dansk Skoleforening, nu bliver det smørrebrød.

25.1. inspektion ved rektor Hans Meng. Samtidig forelå meddelelse om, at forpagningen af grundstykket var sagt op. Dette førte til lange og omstændelige forhandlinger om køb af grundstykket.

28.4. kunne der endelig skrives købekontrakt. Prisen var 1800 DM.

1951

Da lærer Thomsen holder op med arbejdet i skolen på grund af sygdom, er der kommet et tidsrum, i hvilket skolekrøniken ikke er blevet ført ajour. Skolen er udsat for hyppige lærerskift og dens elevtal går – af forskellige grunde – meget stærkt tilbage. Lærer Thomsen blev ikke rask og kunne ikke genoptage sit arbejde her. Han døde i Danmark, men efterlod sig det bedste vidnesbyrd. Folk nævner ham som en meget dygtig og energisk lærer.

Uddrag af skolen krønike 1946-2016

4.6. Jeg, Emil Jensen, kommer som lærer til skolen. Jeg lod mig ansætte ved skolen uden først at se den og egnen her. Det skal man ikke gøre. Mit første indtryk af forholdene er er ikke særlig godt og opløftende. Barakken er forfalden og uden maling – og fyldt med rotter. Disse ser man løbe i grøften mellem skolen og slagter Volquardsen. De hygiejniske forhold er dårlige: Først rotterne, som lever højt af affaldsprodukterne fra slagteren. Dernæst en stinkende grøft (mellem skolen og slagteren), hvori blod m.m. fra slagteren kommer. Den er fyldt med fluer, som vil ind i barakken. I varmen stinker slagteraffaldet ubehageligt.

5.6. Jeg er klar til at rejse fra skolen med det samme. Jeg begynder undervisningen, og lærer Bruhn præsenterer børnene og mig for hinanden. Der er 12 børn, en lille flok at arbejde med. Puh-hå! Lærer Bruhn er med mig ude for at hilse på forældre og andre af egnens dansksindede. Folkene er flinke, men adskillige er meget fattige. De bor også meget spredt, og vejene er i en meget dårlig forfatning.

Jeg benytter dagene til at undersøge skolen lidt nøjere. Opdager herved, at drikkevandet er regnvandet, som samles i tagrenderne og der bliver blandet med produkter af forskellige dyr for endelig at opbevares i cisternen. Uappetitligt. Da der ingen ordentlig kælder findes, er det meget vanskeligt at bevare fødevarerne friske.

4.7. Sidste skoledag før sommerferien. Om aftenen er der møde i den danske skole i Rosenkrans. Rosenkrans og Nykirke skoler skal sammenlægges. Forældrene i Rosenkrans er ikke begejstrede for det. Det bliver bestemt, da ingen andre muligheder kan gennemføres uden store udgifter, at skolerne skal lægges sammen, og børnene fra Rosenkrans skal have kørepenge, så de kan komme til Nykirke. De må så selv om, på hvilken måde de vil komme til Nykirke.

1952

Juleferien er på grund af brændselsmangel forlænget til den **8.1**. Gennem lærer Hous brændselshandler kom der den 8. december 7500 pund brunkul i øsende regnvej. Da lastbilen kørte fast midt på skolepladsen, måtte den læsse brunkulene af midt i pløret – og så kørte han igen. I de kommende vintermåneder kunne jeg ikke holde skolen varm. Jeg fik for første gang frost i hænder og fødder.

Uddrag af skolen krønike 1946-2016

29.3.: Et skoleår afsluttes. Let er det ikke at holde skole herude. De lange dårlige veje og ofte dårligt vejr gør det vanskeligt for børnene at undgå forsømmelser. Der bliver så huller i undervisningen. Jeg gør, hvad jeg kan for at lære børnene noget. Målet er: et hestehoved – mindst – foran naboskolen.

22.09. Grundstenen nedlægges til den nye skole. Skoledirektør Hansen oplæser grundstensdokumentet. Jepsen Christensen nedlægger som formand for ”statens udvalg til støtte af dansk sprog og kultur i udlandet” den første sten. 2. sten nedlægger gårdejer Carsten Boysen, Risum, og den 3. sten nedlægger jeg. Alle har gode ønsker for skolens fremtid.

1953

25.6. er der rejsegilde på den nye skole kl. 16. Trods travlhed mødes ca. 60 personer plus håndværkere og børnene, og der kommer 25 kroner til skolen. Jeg havde kun ventet få personer og et par kroner, men er glad over, at der kom så mange.

15.11. Skolen indvies. Der er over 200 personer, og ikke alle kan komme ind. Den nye skole begynder med 16 børn.

1954

19.8.: Lærer Niels Kjems på besøg. Lover at skolen får sløjdredskaberne inden 20. Der kommer ingen sløjdredskaber.

1.10. Sløjdredskaberne kommer.

1955

15.10. Det første bryllup holdes i skolen. Martin Sønke Nielsen, søn af Albert Nielsen, Rosenkrans vies af pastor Kristensen Aventoft til Martha Lorenzen, datter af Andreas Lorenzen, Sønderdige. Ca. 20 deltagere i højtideligheden.

22.10. Vi henter et bordtennisspil i Ladelund. Ungdomsforeningen har fået lov til at låne det for et år.

Uddrag af skolen krønike 1946-2016

26.12.: Gudstjeneste kl. 10. Ingen mødt. Regnvejr.

31.12. Et år går til ende, et år med skuffelser men også med overraskelser angående det danske og frisiske arbejde. Valget i april viste en tilbagegang i stemmetallet. De børn, som var tilmeldt, kom ikke. Men så er der lyspunkterne: En ungdomskreds er kommet i gang, den arbejder langsomt og mest med bordtennis, men den vokser sig nok stærkere med tiden. Mødelivet har gået meget godt, og det er det bedste i de snart fem år, jeg har været her.

1956

6.4.: Det nye skoleår begynder med et samlet elevtal på 7 børn.

29.04. Gudstjeneste kl. 10: 4 mødte.

Herfra fortsætter lærer Svend Aage Andersen med at skrive i krøniken:

17.6. Gudstjeneste kl. 10: 3 mødte.

1.7. Gudstjeneste kl. 20. 4 mødt.

9.9. Gudstjeneste kl. 10. 4 mødte

23.9. Gudstjeneste kl. 20, 3 mødt.

30.9. Nykirke danske ungdomsforening afholder generalforsamling på skolen. Der mødte 10 unge, og det viste sig, at der overvejende var stemning for helt at opløse den 11/2 år gamle forening. Efter langvarig diskussion blev man enig om at fortsætte endnu et år. Gennemgående var der meget ringe interesse for sagen. Der blev ikke lagt nogen plan for vinterens arbejde.

1958

1.8. Lærer Svend Aage Andersen har fået nyt embede i Bogense, og her på skolen efterfølges han af Georg Lesch, der har fået dette embede som det første efter seminarieuddannelsen på Jelling seminarium.

Uddrag af skolen krønike 1946-2016

11.11. Generalforsamling for ungdomsforeningen eller et mislykket forsøg på at skabe nogle faste rammer om bordtennis-spilleriet. Der valgtes ingen bestyrelse, men man vedtog, at jeg foreløbig skulle ordne alle formaliteter og være ”bestyrelse”. En dårlig ordning!

20.12. Skolens julefest holdtes med fuldt hus, ca. 80 personer. Børnene opførte ”Nissernes julegrød”, og de høstede megen bifald. Julemanden kom også med godter til børnene, der måtte fremsige et lille vers, f. eks.: Lieber guter Weihnachtsmann, schenk mir ´nen Schokoladenmann. Lass die Großen laufen, die könn´ sich selbst was kaufen”. Jo der tales mange sprog sådan en aften. Det er ikke bare dansk, frisisk og tysk, men lige så tit en blanding, og de tikke bare af sprogene, men lige så meget af skikkene. Der skal tid til at leve sig ind i det og bygge videre derpå.

1965

9.4.: rejsegilde på udvidelsen af lærerlejligheden og nødvendigvis også skolen. 15 kroner, 2 vimpler, 13 buketter, 10 potteplanter eller sammenplantninger. Aftenfesten var på Ebbe Nissens kro, hvor ca. 80 personer (håndværkere, naboer, forældre og kursusedtagere hyggede sig og dansede.



26.6.: Børnefest uden aftenfest.

1966

13.4.: Holger Nissen indskoles i det første kortskoleår på grund af indskolingsomlægning fra påske til efter sommerferien.

5.12.: Andet kortskoleår begynder.

1971

"Skolen, der ikke skulle have lang levetid" holder 25 års fødselsdagsfest.

Nok at vælge imellem i Avenoft/Nykirke

Avenoft. I løbet af de sidste dage er der blevet udsendt meddelelser om, hvad de danske foreninger i Avenoft/Nykirke-området kan tilbyde medlemmerne fra nu af, og indtil udgangen af marts, og det første bliver tilbuddet om at være med i den tidligere her i bladet omtalte koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i Læk. Den gennemføres i aften, onsdag. (Volksheimhochschule).

Torsdag den 23. ds. — der er ikke længe til — holdes der kvindeforeningsmøde, og her bliver det i Humtrup, man mødes.

Kommet ind i november vil der den 3. nov. blive holdt filmaften i Nykirke danske Skole med den udødelige træver „Blaavand melder storm“. Vi kender i en parantes bemærket et ægtepar, der har set denne film over 30 gange. Nu er det nok for langt, parret har bopæl i Ebeltoft, at køre til Nykirke, ellers var de sikkert medt.

Onsdag den 12. november er der dansk teateraften i Tinningsted, og stykket, der vil blive vist, er det ikke helt ukendte „Eventyr på fodrejsen“.

Den 20. november bliver det kvindeforeningens tur til igen at holde møde, denne gang i Avenoft. Ugen efter, den 28. november, holdes der lotto-aften i Nykirke.

Der venter inden jul stadig to arrangementer, og her bliver det første et adventsmøde, der holdes i Avenoft danske Skole den 10. december. Aftens taler bliver her pastor Martin Nørgaard, Flensborg. Og så slutes der af med skolernes og foreningernes julefest i Nykirke danske Skole den 19. december.

Efter nytår er der tilrettelagt fire større arrangementer, begyndende med tillidsmandsmøde, grønlangkåls-spisning, underholdning og dans, og afsluttet med forårsfesten den 27. marts.

29.10.73

1979

Fredeg den 20. juli 1979

FLENSBORG

Nummer 187

Folketingets præsidium til Sydslesvig i august

Flensborg. Som allerede kort omtalt, skal folketingets præsidium efter otte års forløb påny til Sydslesvig. Besøget er blevet fastsat til 28.-30. august.

Det er Sydslesvigsk Forening, der har tilrettelagt besøget, som også omfatter en afstikker om onsdagen til landdagen i Kiel. Det danske landdagsmedlem, chefredaktør K. O. Meyer, er vært ved denne visit, hvorved præsidiumet vil blive orienteret om landdagens arbejde. Via Kappel, hvor skoleinspektør Gerhard Wehlitz fortæller om kommunale problemer, går turen derefter til de historiske steder i og omkring Slesvig. Om aftenen vil præsidiumet i Flensborg mødes med repræsentanter for Sydslesvigsk Vælgerforening.

Om torsdagen besøges vestkysten, hvor præsidiumet vil få en orientering om den frisiske folkegruppes situation. Bl. a. er der planlagt besøg på det nordfrisiske institut i Bredsted samt i den dansk-frisiske skole i Risum. Desuden besøges skolen i Nykirke, der er en af de typiske mindre danske landsbyskoler i Sydslesvig.

Besøget slutter med et samvær i Flensborg med repræsentanter for Sydslesvigsk Forening. han ikke overbevise landmanden, var

1986

Til sit 40 års jubilæum skifter Nykirke skole navn til "Vidingherreds Danske Skole", idet den i mellemtiden er den eneste danske skole i området, efter at den er blevet sammenlagt med først Rosenkrans og derefter Aventoft. Samtidigt kan skolen holde indvielse for endnu en tilbygning den **23. april 1988**.

Mandag den 28. april 1986 FLENSBORG AVIS Nummer 88

Viding Herreds Danske Skoles 40 års jubilæum den 30. april 1986.

Åbent hus i skolen fra kl. 10–12.
Aftenfest hos Sophie Rasch kl. 20.00.

*Det vil glæde os at hilse på alle, der sammen med
os vil festligholde dagen.*

Forældrerådet

1988



Fra kyst til kyst Fredag den 18. marts 1988

Stort gæstebud

NYKIRKE. Forældrekræden ved Viding Herred danske skole har i fællesskab med skoleleder Georg Lesch og skolens øvrige personale tilrettelagt programmet for den officielle indvielse af den ny undervisningsfløj, der er opført ved skolen for rundt regnet 250.000 mark.

Indvielsesdagen er fastsat til lørdag den 23. april – og mange mennesker vil få en særlig indbydelse til festen. Det drejer sig om skolebørnenes ferieværter i Danmark, skolens venskabskreds i Danmark, hvilket vil sige Grænseforeningen for Brørup og Omegn, samt kommunalbestyrelsen i Nykirke. Men i øvrigt bliver der åbent hus, således at alle interesserede er velkomne.

Der serveres et fint festmåltid, og desuden bliver der underholdning ved skolebørnene.

Med opførelsen af den ny undervisningsfløj har den danske skole i Nykirke fået løst et stort og påtrængende pladsproblem, idet skolens elevtal har været stigende i de senere år – også selvom man sidste år – i lighed med Bavnehøjskolen i Humtrup – sendte de ældste årgange til Nibøl danske Skole. Der er i indværende skoleår 26 elever på Nykirke-skolen.

1989

ansættes Merete Bjorholm Petersen som lærer ved skolen, der i forvejen har ansat Per Christensen i 1982 og Jytte Andresen i 1986.

1991

går skolens leder, Georg Lesch, på pension efter 33 års tjeneste i Nykirke. Hans efterfølger bliver undertegnede, Jytte Andresen, der på det tidspunkt har været lærer på skolen i 5 år. På ca. samme tid mister skolen sin overbygning, idet 7. - 9. klasses elever bliver centraliseret på Nibøl Danske Skole. Vidingherreds Danske Skole fortsætter herefter med elever på 1. - 6. klassetrin.

1995

4 — Onsdag 27. december 1995 — FLENSBORG AVIS

Nykirke skole parat til stor fødselsdag

Af Thomas Reil

NYKIRKE. Mens de fleste tænker på jul og nytår, er skolelederen på Nykirke danske Skole, Jytte Andresen, allerede et væsentligt skridt længere fremme, nemlig i april. Den 29. april fejrer skolen nemlig 50 års jubilæum, og forberedelserne til dette jubilæum er allerede begyndt.

- Vi har gennemført en række projekter på skolen og i området, der gør, at skolen vil kunne præsentere sig med et helt nyt ansigt til jubilæet, siger Jytte Andresen.

Biotop og fliser

Skolen har med hjælp fra Amt für Land- und Wasserwirtschaft anlagt en biotop med en lille sø og 5000 træer og buske på den to hektar store grund, som Dansk Skoleforening for Sydslesvig allerede i begyndelsen af 1990'erne købte af skolens nabo.

- Den tidligere skoleleder, Georg Lesch, bragte dette projekt på banen. I dag er

en stor del af den to hektar store grund plantet til. Nu mangler vi bare at få lagt drænen i den midterste del af grunden, så skolens 27 børn kan bruge stedet som sportsplads, siger den 43-årige skoleleder.

Hun regner dog ikke med, at sportspladsen bliver en realitet før i slutningen af 1997, idet Skoleforeningen simpelthen mangler pengene. På trods af sporetider har moderorganisationen dog brugt en del penge på skolen det seneste år. For eksempel er skolegården blevet belagt med fliser.

- Om sommeren dyrker vi sport i skolegården, og da skolen er bygget på marskjord, har vi tit haft problemer, fordi ungernes tøj blev smasket og mudret. Det problem er heldigvis løst. Nu mangler vi bare at få opført en legeplads på skolegården, siger Jytte Andresen.

Klatrestativ

Til dette projekt står pengene allerede parat, og skolens nye klatrestativ skal

da også stå færdigt inden jubilæet i april.

- Nykirke Kommune har bevilget 2000 mark. Derudover har vi fået 3000 mark fra en dansk fond, og dermed har vi næsten samlet det beløb, der skal til for at få opført et klatrestativ, siger Jytte Andresen.

Det er imidlertid ikke kun skolens ydre, som har fået en ansigtsløftning. Også indendøre er der sket en del fornyelser.

- I løbet af de sidste to år har vi fået malet samtlige lokaler, og for eksempel fået lagt fliser i køleren. Jo, skolen er virkelig ved at blive flot, og de otte nye elever, der starter til næste år, har noget at se frem til, siger Jytte Andresen.

Hvad der skal ske til jubilæumsfesten er endnu ikke fastlagt, men Jytte Andresen understreger, at lærere og forældreråd skal mødes straks efter juleferien for at tage stilling til dette spørgsmål. Skolens indendørs og udendørs faciliteter er i hvert fald klar til den store begivenhed.

Uddrag af skolen krønike 1946-2016

1996

holder Vidingherreds Danske Skole 50 års jubilæum.

FLENSBORG AVIS — Torsdag 28. marts 1996 — 31

VIDINGHERREDS DANSKE SKOLE
50 år

SSF og Vidingherreds danske Skole
indbyder til jubilæumsfest mandag den 29. april 1996 på
Vidingherreds danske Skole i Nykirke.

Åbent hus fra kl. 16.30-18.00
Herefter starter aftenens program:

Børnene underholder med Abdul
festtale · spisning · ordet frit for korte hilsner

Alle er velkomne! På SSF's og skolens vegne:
Jytte Andresen Marlene Büchner
(forældrerådsformand)

Af hensyn til den fælles spisning (koldt bord inkl. drikkevarer 20,- DM) bedes om tilmelding til Dansk sekretariat i Nibøl, tlf. 9 46 61 / 27 55 senest den 22. 4. 96.

1997

ansættes Brigitte Naegeler som lærer, og i skrivende stund, år 2016 er vi stadigvæk de samme fire personer: Per, Merete, Brigitte og Jytte, der underviser børnene på skolen. Vores pedel Jens Otto har også været ansat siden 1986, og desuden har skolen i dag 2 SFO-medarbejdere, Kirsten Ertzinger og Susanne Karstens, der også gør rent på skolen.

2016

De sidste 12 år har Vidingherreds Danske Skole afleveret børn til Læk Fælles-skole efter 6. klasse. Skolen er i dag en to-klasset skole med i alt 31 elever fordelt på 6 klassetrin. Børnene får vi fra Aventoft Børnehave, som vi har et godt samarbejde med. Jeg vil ønske for skolen, at den må fortsætte i mange år frem. Tillykke med de 70 år Vidingherreds Danske Skole – det er godt gået!

Min skolegang på Vidingherreds Danske Skole (1. - 6. klasse)

af Brian Littmann

Hej, mit navn er Brian.

Jeg har været elev på Vidingherreds Danske Skole i seks år fra 2005 til 2011, og det var seks dejlige år! Der har altid været et meget godt og næsten familiært forhold mellem elever og lærere. Vi var det meste af tiden kun fem elever i klassen, hvilket dog var en fordel i den forstand, at det var lettere for lærerne at holde overblik og sørge for, at alle lærte det, der skulle læres.

Jeg kan godt huske timerne med min klasselærer Per, og når han sagde ordene: „Nu skal jeg fortælle jer en historie fra det virkelige liv!“ De historier han fortalte var nemlig sjove, interessante, og passende til de emner vi behandlede i timerne, og derfor lettere at huske og det hjalp med til at skabe en god grundviden. En anden ting jeg husker meget godt var de teaterstykker vi altid lavede op til jul, vi øvede med Jytte i dansktimerne. Jeg tror det har været meget positiv og givet mig selvtillid så jeg tør holde foredrag uden at have notater.

Jeg har opdaget, at først når man har afsluttet 6. klasse og starter på en ny skole med nye udfordringer, hvor vigtige de første 6 år var for ens videregående uddannelse.

Jeg ønsker skolen alt det bedste for dens fremtid, og håber at mange flere børn får muligheden til at opleve de samme gode ting jeg har oplevet på Vidingherreds Danske Skole.

Martin: ”Jeg får måske en fætter og en kusine.”

Jeg spørger hvordan da det?

Svar: ”Jo, for min moster ligger på sygehuset.”

Min skolegang på Vidingherreds Danske Skole (1. - 6. klasse)

af Jette Littmann

Mit navn er Jette Littmann og jeg er en gammel elev fra Vidingherreds Danske Skole i Nykirke fra 2008 - 2014. I 4. klasse blev vi sendt til Vesterled Vi var ved stranden med alle elever. Per tog et par elever med ned til vandet for at samle Rav, det blev til rigtig mange små stykker. Også i 6. klasse var vi på klasserejse og denne gang var det Rendbjerg. Vi var på en skattejagt. Det varede længe at komme frem til alle posterne og nogen gange var det svært at få fat på det man skulle finde ved dem. Nogen var også faret vild, men de kom heldigvis på det rigtige spor igen. ;-)

Det allerbedste var nu engang teaterforstillingerne i juletiden på den smalle scene, som var bygget op i håndarbejdslokalet. Jeg glædede mig altid og håbede at efterårsferien hurtig var forbi, for så kunne vi begynde på det og øve i dansktimerne. Vi var alle vældigt med på den og Jytte har altid gjort sig umage med at hente/købe noget tøj der passede til vores roller.

Når jeg skal fortælle om min årgang, var vi dem, der havde lyst til at prøve noget nyt. I elevrådet, som altid foregik én gang om måneden, har vi besluttet, at lave en frugtbod. Det var en meget god beslutning. Vi fik penge i kassen og kunne lave udflugter med hele skolen af overskuddet.

Vores klasse var meget musikalsk. Vi sang, når vi kom ind i klassen om morgenen, i spisefrikvarteret og når skolen var forbi.

Og når jeg nu skal tale om lærerne, kan jeg ikke huske at der var en eneste situation, hvor jeg har ønsket at have andre lærere. ;-)

Det sjoveste var jo alligevel, når Per fortalte om sine "historier fra det virkelige liv", om sine hunde og hans hverdag. Jytte havde altid forstand på musikken, stavelser, vokaler og konsonanter og alle ting der hører med til det danske sprog. Brigitte havde forstand på kunsten og at skrive historier, jeg mener de historier jeg har skrevet til hende og at hun altid glædede sig meget. Merete har oftere lavet spil og lege i timerne, som hørte til emnerne vi havde i engelsk og naturligvis matematik, hvor vi blev klædt godt på til Læk.

Alt i alt var det de 6 mest sejeste år, jeg har oplevet og jeg kan huske, at vi havde en meget dejlig afslutning, hvor vi lavede spil med lærerne og smed slik ud af vinduerne fra anden sal. Jeg vil gerne sige tak for alt. Tak for det vi lærte, oplevelserne og en god grundviden at tage med.

Også tak til vores pedel Jens, som allerede i vores "fortid" var en god buschauffør og kørte os hjem efter børnehaven. Tak for det! Hjertelig tillykke med de 70 år! Godt gået!

70 års jubilæum

af Janne L. Meyland

Vores skole fejrer 70 år god undervisning, 70 år gode lærer, 70 år godt samarbejde, 70 år god uddannelse i Nykirke, ja 70 år en samlet god pakke. Vi er glade for at kunne være en del af det, nu allerede i 13 år. Grunden til jeg siger vores, så ligger det i vores tilknytning til skolen, vi er nemlig gamle elever fra Vidingherredes Danske Skole, som altid har fundet vejen tilbage. En stor vejviser for dette var i særdeleshed vores spejdergruppe, som blev startet af Maik Jyttes søn og videreført af os som startede i 4. klasse dengang.



??

70 års jubilæum

Med glæde fik vi bygget en hytte til vores spejdergrej, kunne tilrettelægge aktiviteter til spejderne med de gode faciliteter og fik til ethvert arrangement mulighed for at bidrage med en slags underholdning. De mandede for det meste ud i et lejrålbål, hvor der kunne laves popcorn og pandekager. Det skal dog ikke betyde, at det er det vi går rundt og laver, tværtimod. Vi arbejder nemlig hen mod at få unge til at uddanne unge. I fællesskab at udvikle hinanden og at kunne fungere som et team, uanset hvem man begiver sig i fællesskab med. Selvom vi er en meget beskeden gruppe, er det nu den 2. generation som startede med spejderarbejdet da de var små og har uddannet sig til at kunne være leder til spejder, som forhåbentlig også overtager lederarbejdet senere.

Et stort tillykke med de 70 år, dejlig skole og hermed også lærerne. Tak for alle minder vi måtte og stadig må dele med jer som elever men også som spejder. Tak for al den glæde I giver os og al den stolthed I tilkendegiver når I taler om og med os.

Vi er glade for at kunne være en del af det gode arbejde.

Jeg opdager at Sebastian og Hauke har lavet samme fejl i skriftlig dansk og siger: "Noget kunne tyde på at nogen skriver af."

Sebastian svarer spontant: *"Men ikke alt."*

Patrick: *"Har du en Radiergummi?"*

Jan Eric: *"Hva?"*

Patrick: *"Hast du ein viskelæder?"*

Klassebillede Oktober 2010





Vidlingherreds Danske Skole 2015

Flere oplevelser gennem et lærerliv

af Per Christensen

"Hvorfor er det vigtigt at spise morgenmad?"

Victor: *"Ellers vågner maven ikke."*

*Snakker om flygtninge og jeg spørger:
"Har i prøvet at flygte fra noget?"*

Levke: *"Ja, når min mor beder mig om
at rydde op."*

Dennis havde været i biografen: *"Og så var
der en nøgen dame på en hest, hun havde
kun sit hår på."*

*Læk boldstævne holdene har
fået navne Chelsea, Tottenham,
Arsenal, Manchester United.*

En lille pige spørger: *"Hvornår
skal Mein Schatz spille igen?"
(Manchester)*

"Hvad skal man huske når man gaber?"

Fine: *"At åbne munden."*

Peer: *"En fri mand er én, der ikke arbejder"*

I biologi: "Hvad bruger man munden til?"

Jesper: *"Politikerne misbruger den."*

"Victor skriver du også breve hjem, når du er ude og rejse?"

Victor: *"Nej, for så er der jo ingen hjemme."*



Aventoft Børnehave



Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V.

Vidingherreds Danske Skole

www.vidingherredsdanskeskole.de